

קנולר יצחק איזיק ז"ל

בן משה וגרציה

נולד בגרמניה ב - 01/04/1891

נפטר בט' באייר תש"ח 18/05/1948

מקום נפילה - תל אביב - תחנה מרכזית
בן 57 בפטירתו

נקבר בבית העלמין נחלת יצחק

גוש: 2 אזור: 65 שורה: 4 מקום: 14

קבור לצד מצליח משה וכהן אסף

הותיר אחריו אשה וילדים

יום הזיכרון הקרוב יחול ביום שישי,

ט' באייר תש"ע 23/04/2010

קורות חיים

יצחק, בן גרציה ומשה (מוריץ), נולד בקרפולד שבגרמניה בו' באדר תרנ"ב (05.03.1892). גדל והתחנך בגרמניה. משבגר נישא ללילי לבית רוזנבאום, לבני הזוג נולדו שלושה ילדים. בשנת 1936 עבר עם משפחתו לאמסטרדם שבהולנד. בסתיו 1942, במלחמת העולם השנייה, אחרי נסיון כושל להימלט לשווייץ משם הוחזרו מיד, עברו יצחק ומשפחתו לבריסל שבבלגיה והסתתרו שם עד תום המלחמה. כל אותו זמן היה יצחק פעיל במחתרת. מיד בתום הקרבות הקים בעיירה לב בבלגיה 'הכשרה' לחלוצים בוגרי בני-עקיבא לקראת עלייתם לארץ ישראל. כן היה פעיל בהוצאת יתומים יהודים ממנזרים, שם הוסתרו בזמן המלחמה, ובהשבתם ליהדות. לשם כך הקים בכפר מרקייין בית יתומים ובו בית-ספר מקצועי יהודי-ציוני. במקום עברו כמה מאות יתומים, ורובם עלו ארצה. בכל מעשיו גילה יצחק נטייה לעבודה ציבורית בצד כשרון טכני מובהק. בנוסף, התעניין מאד באמנויות - בציור, במוזיקה ובתיאטרון. ב- 19.12.1947 עלו יצחק ורעייתו לארץ, והתיישבו ברמת גן. ביום שלישי ט' באייר תש"ח (18.05.1948), ארבעה ימים אחרי הקמת המדינה, שוב הופצצה תל אביב על-ידי מטוסים מצריים, הפצצות שהחלו מיד אחרי הכרזת העצמאות. ההפצצה המצרית השלישית באותו יום נערכה בשעות אחרי הצהריים. הטייסים המצרים בחרו הפעם את התחנה המרכזית הגדולה ביותר בארץ, בלב תל אביב, והטילו את פצצותיהם על מאות האנשים שהיו בתחנה באותה שעה. בהפצצה זו נפגעו מאות אנשים. כ- 50 איש נהרגו, וביניהם יצחק. בן 56 היה במותו. יצחק הניח אשה וילדים. הובא למנוחת עולם בבית העלמין נחלת יצחק.

בכדי לעמוד במשימה חשובה ורבת אחריות זו, השקענו במאגר זה עבודה רבה.

אם בכל זאת חלו אי דיוקים נשמח לעדכן ולתקן זאת מיד.

לשליחת תיקונים הקש כאן

